

Een oude Griekse legende heeft er voor gezorgd dat de *Laurus nobilis*, omwille van het immergroene blad, nu nog steeds symbool staat voor de eeuwige liefde. In een recenter verleden werden aan deze aristocratische plant zelfs bovennatuurlijke krachten toegedicht om geesten en donder buiten te houden. Nu worden laurierblaadjes verwerkt tot schitterende kerststukjes voor op de feesttafel of ze worden gebruikt als alternatief voor de traditionele kerstboom. Momenteel zijn er in Vlaanderen nog zo'n 25 bedrijven gespecialiseerd in de teelt van laurier, waaronder het bedrijf van Geert en Ingrid Devriese-Luysen in het West-Vlaamse Wingene.

Familiebedrijf

De sierplantenkwekerij van Geert en Ingrid, gelegen aan de Schewegestraat 6, vond haar ontstaan meer dan zeventig jaar terug, in het jaar 1930. "Twee grootantes, Josephine en Alice De Meulemeester, begonnen uit liefde met het stekken en verkopen van perk- en kamerplanten", vertelt Geert. "Later kwamen daar ook druiven en chrysanten bij."

In 1959 nam Gabriëlle De Meulemeester, de moeder van Geert die regelmatig hielp bij de teelt en de verzorging van de bloemen en planten, het bedrijf over. Ze huwde in 1964 met Maurice Devriese. Dadelijk startten ze met de uitbouw van het bedrijf.

In 1985 overleed vader Devriese. De toen 18-jarige Geert, die net zijn A2- diploma Tuinbouw had behaald aan de Tuinbouwschool van Roeselare, besloot dadelijk om het ouderlijk bedrijf over te nemen. In dat jaar ging hij ook van start met de teelt van zo'n 1000 laurierplantjes. Het bedrijf kende een verdere groei. "Na de bouw van een nieuwe serre en het vernieuwen van de winkel, teelde ik vooral nog chrysanten, geraniums en perkplanten."

In 1990 trad Geert in het huwelijk met Ingrid Luysen. Het bedrijf werd verder vernieuwd. "De oude serres die er nog stonden, braken we af en vervingen we



Een laurier geef je aan je liefste. Geert en Ingrid delen er een ganse serre van ...



Sfeervolle Kerst met laurier

door nieuwe. Daarnaast specialiseerden we ons steeds meer in de teelt van laurieren. In 1997 breidden we de laurierenserre gevoelig uit. Laurieren vormen nu de hoofdteelt op het bedrijf. Met de teelt van chrysanten zijn we enkele jaren geleden gestopt, maar we startten wel met de opkweek van boomkwekerijgewassen, waaronder *Viburnum tinus*, met als doel deze in bloei te verkopen. Op dit ogenblik beschikken we op ons bedrijf over zo'n 3000 m² bedekte teeltoppervlakte, 600 m² plasticserres en 2400 m² glas."

Geert en Ingrid hebben naast hun drukke beroepswerkzaamheden ook nog de zorg voor hun drie zoonnetjes, Dieter, Reinout en Matthijs. "Ingrid en ik vinden het daarnaast ook heel belangrijk om de nodige sociale contacten te onderhouden. We zijn dan ook actief in verschillende plaatselijke organisaties", benadrukt Geert die onder meer voorzitter is van de Vlaamse Lauriervereniging.

De teelt van *Laurus nobilis*

"De laurierteelt begint in de maand september wanneer we zo'n 20.000 stekken maken", zegt Ingrid. "Op ons bedrijf gebeurt het stekken in multi-potplanten met een steksubstraat om zo bij het verpoten tijd te winnen; vroeger werd er in zand gestekt. Vooraleer de stekken beworteld zijn, gaan er meerdere maanden voorbij. In de maand april komen alle plantjes in potten van twaalf cm terecht. Na 15 mei worden de planten buitengezet. Daar blijven ze tot omstreeks eind oktober, wanneer ze opnieuw worden binnengebracht. Dan begint het snoeiwerk. Alle laurierplanten dienen jaarlijks te worden gesnoeid, wil je tot een kwalitatief hoogstaand product komen. Al dat snoeiwerk neemt zo'n zes maanden in beslag. Na één jaar op het bedrijf worden ongeveer tienduizend laurierplantjes verkocht als keukenlaurier. De andere planten blijven op het bedrijf en worden verder opgekweekt tot klassieke slanke piramiden, keizerskronen of bollen op stam. Deze laurieren worden verkocht als terrasplanten."

"Grote moeilijkheid voor wie met de laurierteelt wil starten, is de lange teeltduur van de plant", gaat Geert verder. "Het vraagt ongeveer acht jaar vooraleer een teler over een voldoende assortiment beschikt om zijn teelt rendabel te maken. Er komt ook steeds meer concurrentie uit het zuiden waar, door de goedkope



re arbeidskrachten en het gunstige klimaat, de teeltkosten lager liggen."

Geert en Ingrid verkopen hun laurierplanten niet aan particulieren, maar aan groothandel en tuincentra. Het overgrote deel van de planten komt in het buitenland terecht. De belangrijkste laurierimporterende landen zijn Engeland, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland. Sporadisch worden er ook planten verhuurd voor huwelijken en andere feestelijkheden.

Geert, wiens werk ook zijn passie is, houdt er ook een unieke collectie laurierplanten op na.

Laurus Art Award

De voorbije twee weekends vond, naar aanleiding van de kersthappening in het Oud Sint-Jan te Brugge, de Laurus Art Award plaats. Deze wedstrijd, waaraan individueel of in groep kon worden deelgenomen, stelde het werken met laurierbladeren centraal. Het thema was, hoe kon het ook anders, Kerstmis. "De belangstelling was overweldigend en de reacties waren unaniem positief", aldus Geert. "De laurierblaadjes werden verwerkt tot prachtige kerststukjes. Sommige deelnemers maakten er zelfs heuse 'kerstbomen' van, een sfeervol alternatief voor de traditionele kerstboom." Enkele jaren terug leverden Geert en Ingrid een grote partij laurieren aan het Engelse Mark's & Spencer, die hiermee toen rond Kerstmis in hun winkels actie voerden.

- Philippe Masscheleyn